

UDENRIGSMINISTERIET

Spørgsmål nr. 119  
ad EUU alm. del af  
24. marts 2009 fra  
Folketingets  
Europaudvalg til  
udenrigsministeren,  
stillet efter ønske  
fra Anne Grete  
Holmsgaard (SF).

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

Spørgsmål nr. 119:

Ministeren bedes oversende et notat, der redegør for, hvor mange penge den israelske stat har brugt på infrastruktur og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med de israelske/jødiske bosættelser på palæstinensisk jord siden indgåelsen af Osloaftalen i 1993, hvor PLO anerkendte Israel.

Svar:

Der findes ikke nogen samlet offentlig opgørelse over offentlige israelske udgifter til infrastruktur og sikkerhed i bosættelserne siden 1993.

Bosættelserne på Vestbredden er ifølge israelsk lovgivning defineret som udkantsområde, på samme måde som områder i Negev og Galilæa, og indbyggere i disse områder modtager offentlig støtte til boligbyggeri, hvilket gør det relativt økonomisk attraktivt at bosætte sig i disse områder.

Ifølge israelske statistiske bureau var knap en fjerdedel af boliginvesteringerne i bosættelserne offentligt finansierede. De samlede boliginvesteringer i bosættelserne på Vestbredden (eksklusiv Østjerusalem) beløb sig i 2007 til omregnet efter dagens kurs ca. 1.750 mio. kr. (tal for 2008 er ikke offentliggjort endnu). Heraf var 427 mio. kr. offentlige investeringer (svarende til 12,9 pct. af statens boligbudget) og 1.323 mio. kr. private investeringer.

For så vidt angår den israelske stats udgifter til sikkerhedsforanstaltninger finansieres disse hovedsagligt over Forsvarsministeriets budget. Når der ikke kan gives et samlet overblik over udgifter til beskyttelse af bosættelserne skyldes det bl.a., at der i hovedparten af udgifterne ikke skelnes mellem, hvorvidt en sikkerhedsudgift tjener til at beskytte en bestemt type borgere.

