

Fra: Camilla [[mailto:camilla\\_m\\_pedersen@mail.tele.dk](mailto:camilla_m_pedersen@mail.tele.dk)]

Sendt: 19. marts 2013 20:02

Til: Miljøudvalget

Emne: Miljøudvalget - L147 Planloven

Forslag til lovgrundlag for forvaltningspraksis af udkants-danmark – skaber udkantsdanmark

Betragter regeringen hovedstadsregionen som udkantsdanmark?

Områderne i Nordsjælland har brug for sikkerhed for og fastholdelse af den eksisterende værdifulde natur og ikke et yderligere pres.

Pendlende beboere og tilflyttere med også god indkomst til kommunekassen bor og flytter til Nordsjælland for at bo i smuk natur og ikke for at bo med (risiko) for erhvervs- og byudvidelser i naturen omkring landsbyerne. Meningsløse investeringsprojekter, lokale interesser, skiftende flertal, og lokale forbindelser i de små samfund mellem erhverv politikere osv., vil få alt for stor betydning versus overordnet planlægning. Argumentet om at vi må investere i nye byområder for at tiltrække tilflyttere, oplever borgere som utroværdigt og meningsløst, hvor der er eksisterende boliger at få. Bebygges der skæmmende eller støjende i nærheden eller i områder hvor folk nyder naturen og pendler til den, vil beboere flytte til eller tættere på København. Et eksempel: I vores område i Esrum flytter folk ikke særlig gerne fra, men flytter gerne til. Men uforståelig nedlæggelse af busrute til Hillerød/København, pludselig risiko for kæmpevindmøller i det EU beskyttede fugleområde og i de tilstødende værdifulde landskaber, overvejelser om byudvidelse i landskabet og en flytning af skolens overbygning og heraf følgende skoleflugt – har sat de første huse til salg, og gode ressourcestærke borgere er på vej mod storbyen (igen).

Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at det efterhånden er København, der er stedet, hvor der satses mest på at kunne bo ved natur: Ådale – det er hovedvejen: Åboulevarden. Brød bages af vindenergi i bageriet på (og ikke fra) Østerbro. Parker, grønne gårdmiljøer og bilfrie zoner er for længst hverdag. Bi-projekter, osv. Det skal siges, at vores siddende lokale politikere besindede sig: ny indsats for at få skolen tilbage; ingen kæmpevindmøller i sårbar natur; borgerinddragelse med fokus på Nationalparken - men det tager tid at vinde tilliden tilbage. Med det ny planlovsoplæg går det i den forkerte retning for vores nordlige hovedstadsområde. Måske kan samme betragtninger anlægges andre områder, men Nordsjælland, hovedstadsregionen, bør IKKE være del af ny planlovs mulighed for forfejlede indgreb i naturen – det er netop den, der er vores vækst-potentiale.

Med venlig hilsen C. Pedersen, pendlende borger nær Esrum, tilflytter på 20. år fra København.